



*Texter  
från  
Anubis*

XXVI

*Anubis och Nimbual*

## Nimbual berättar

När Anubis visar sig idag har han en gäst med sig. Professor Nimbual, en man med mörk hy, rakat huvud och en lång svart fläta baktill. Han är lång, smal med isblå ögon. Dressen han bär är senapsgul och har svarta mönster. I sin högra hand håller han i en stav, lite längre än vad han själv är. Runt hans hals hänger ett halsband av ovala träbruna, lite tjockare "kulor" (hittar inte rätt ord)

*Nimbual börjar att förmedla sin kunskap så här;*

Tack för att du tar emot mig här. Jag har försökt att ta mig igenom till dig ett tag nu, jag förstår att du inte alltid hör.

Jag svarar: Ja, förlåt, det är inte alltid jag tar mig tid i livet att kanalisera.

Nimbual säger: Det är ok. Det är så det ska fungera. Nåväl till saken.

I mitt liv, i min stam så finns en sägen. Den lyder:

***När allt är rätt i tiden så sker magin och vi har allt vi någonsin önskar i vår hand. Livet är bräckligt men ändå den starkaste "force"/ kraft känt. Än starkare är Kärleken.***

Kärleken är grunden till allt liv.

Kärleken är grunden till allt på jorden. Det är den ursprungliga källans starkaste drag.



Kärleken är allt. Kärleken som Moder Jord och Fader Himmel har till sina barn är ofattbar för den mänskliga hjärnan, den kärleken kan bara kännas i det mänskliga hjärtat.

Alltså i det mänskliga hjärtat finns möjligheten till att skapa Magi, riktigt magiska liv.

Kärlek och glädje går hand i hand.

I ditt hjärta finns båda ingredienserna till ett magiskt liv.

Ur ditt hjärta kommer allt du har runt omkring dig, ALLT.

Brist på kärlek till dig själv och din värld och omvärld, skapar  
brist.

Ja, det finns yttre omständigheter.

Se på ditt liv. Vad är du tacksam för? Vad vill du ändra på?

All förändring kommer inifrån. Det börjar där som en känsla som föder en tanke som gör att du blir medveten om hur du kan, vad du behöver förändra.

Därefter, efter att du är medveten om vad du behöver förändra så kommer du behöva mod att våga ta tag i förändringen.

För att hitta modet, så behöver du kärlek, så mycket kärlek till dig själv. Så förstå att allt börjar med din kärlek till dig.

Kärleken till dig själv är egentligen självklar. Den var självklar. Den var klar och tydlig för dig själv. Så behöver den åter bli.



Med kärleken som utgångspunkt i allt du gör, allt du väljer så får du en kärleksfull handling som sätts i rullning.

Kärleken är. Den finns precis runt omkring dig, överallt. Den är där.

Du behöver lära dig att se kärleken där den finns, på rätt frekvens, kärleksfrekvensen.

Många har gått före och gjort ett fint jobb med att öka kärleken till sig själva och till andra. Kärleken till jorden och till solen. Vi behöver båda för att leva, finnas och "prosper"/blomstra.

Det är nu dags även för dig, du som läser, att öka din kärlek till dig.

Det är dags för dig som läser att göra ditt jobb. Vi är där nu. Vi är tillräckligt många som förstår konceptet av kärlek till sig själv.

Ditt jobb nu, du som läser, är att förstå att även du har en viktig del i vårt jobb att öka kärleken till dig själv.

Du är viktig. Precis lika viktig som alla andra här på jorden. Du har en mening, du har en uppgift och du har ett syfte.

Även om du inte vet din uppgift, så finns den.

Du är i livet för att du en gång har valt att leva här just nu i denna stund. I detta fantastiska liv, i detta underbara ögonblick som är NU.



Den tid då kunskapen om kärlek är tillgänglig för alla.

Kunskapen finns där precis framför dig just nu.

När frågan uppstår finns även svaret.

## ***Säg JA!***

Och börja göra din del. Den är enkel. Den innebär att du berättar för dig själv hur bra du är, exakt så som du är.

Den innebär att du i din vardag, några gånger om dagen, stannar upp och berättar för dig själv hur fantastisk du är. Exakt så som du är.

Den innebär ingen annan förändring än att du ökar din kärlek till dig själv. Att du förstår att du är unik och i ditt unika liv så är du perfekt, precis så som du är.

## ***Hela du!***

Öka din kärlek till dig själv. Det är alltid inifrån dig själv som du också gör de stora förändringarna utanför dig själv.

När du ökar kärleken till dig själv, så ökar även kärleken runt omkring dig.

När kärleken runt omkring dig ökar, så ökar även kärleken för jorden *och* för djuren *och* för dina medmänniskor.



Skapa den positiva känslan av kärlek inom dig och lev den, lev i kärleken.

Du gör så mycket större nytta i världen då bara genom att lära dig att älska dig själv igen.

Så, jag uppmanar dig att följa ditt hjärta, lyssna till det. Agera efter ditt hjärta.

Börja med att älska. Börja med kärleken. Börja med;

***Jag älskar mig själv. Jag är värd att må bra.***

Gör det och se hur magiskt och kärleksfullt livet på jorden egentligen är.

Ändra ditt inre, för att förändra ditt yttre liv.

Kärlek är magiskt, Kärleken ÄR.

//Tack

*Jag tackar Nimbual för att han delar med sig av sin vishet.*

*Anubis fortsätter så här:*

Så här kommer en del av den gamla kunskapen, den förmedlas genom olika budbärare.



Vi är många här som står upp och visar oss, för vi har en helt annorlunda situation och energi på jorden nu som är tillgänglig för alla.

Du vet att vi har jobbat med denna kunskap förr men då i slutna sällskap.

Nu är den här på jorden, runt om jorden, ovanför jorden. Den nya tiden är verkligen här och påverkar allt och alla här på jorden.

Det är en oerhörd ynnest att se att den nya kunskapen är här, få se hur den frodas, sprider sig och gör sin uppgift.

Du kommer att se en skillnad, du känner den, det vet jag. Nu ska du leva den också. Du och alla andra här på jorden.

Tack! Du har sett det.

Tack! Du vet.

Kom ihåg! Tacksamhet är viktigt att utöva i livet.

Tacksamhet, Glädje och Kärlek.

Vi står i den nya tiden.

Livet är här. Livet är NU.

Där jag är, där är du.

Där du är, där är jag.



So above, so below.

Allt i en perfekt balans. Allt växer gemensamt, både krona och rötter.

Det behövs för balansens skull.

Tack för allt fint jobb ni gjort och fortfarande gör. Det är på jorden ni gör skillnad.

Människa, underbara människa, tack för att du finns.

Med Kärlek och Respekt

//Anubis





# Jag som kanaliserar Anubis

2007 lärde jag mig tekniken Kanalisering. Sedan dess har jag kanaliserat regelbundet. Mina guider och vägledare har varierat genom åren som det gör för alla som kanaliserar.

Guiderna lämnar ofta väldigt privata ord som inte ska förmedlas. Anubis har varit väldigt tydlig med vilka delar av hans kanaliseringar som ska förmedlas vidare.

Texterna kommer jag att förmedla allt eftersom de kommer. Tänk alltid på, när det kommer hälsoråd, använd ditt sunda förnuft.

**Jag hoppas du kan hitta de ledtrådar du behöver i Anubis ord.**

**Varma hälsningar**

**// Rosan**

**Rose-Marie Rosdahl**

Helhetsterapeut och Lärare



Läs mer om Kanalisering på

[www.rosansbalans.se](http://www.rosansbalans.se)

© copyright 2020 av Rose-Marie Rosdahl – alla rättigheter reserverade

