



*Texter  
från  
Anubis*

*XXXIII*

*Balanspunkt*

# Jorden som Balanspunkt

Så nu har du förstått att alla texter kommer exakt när de ska, inget du kan påskynda eller göra annorlunda.

Allt sker i rätt tid, frekvenshöjningar och andra förändringar måste gå hand i hand. Allt för att det ska bli en balans i hela världen, på hela jorden, i jorden och runt om jorden.

Du vet att jorden är i behov av att vara i balans, för det stora helas skull.

Jorden är balanspunkten i Universum.

Tror du att jag hittar på?

Du vet bättre. Allt finns skrivet, all kunskap om just jordens plats och funktion i universum och galaxen finns skriven, just nu i denna stund.

Kunskapen om jordens skapande kommer att släppas ut snart. Det finns ingen återvändo på detta.

Vad det innebär när sanningen släpps? Ja, livet kommer att fortgå.

Fler kommer att ifrågasätta sina beteenden, fler kommer ifrågasätta livet så som det levs nu och fler kommer att välja från sina hjärtan på riktigt.

Det kommer att ske en förändring. Den är redan på gång, många är ni som sett, förstått och har samma kunskap.



Livet är till för att upplevas och varje individ lever för att lära sig mer om hur livet på jorden kan vara.

Låt jorden bli den plats som den var skapad att bli, en mötesplats med verklig demokrati.

En plats där alla kan mötas i respekt och kärlek.

En plats där människans fria vilja råder.

Vi tror att människan kommer att välja att leva i kärlek. Vi är övertygade om att flertalet kommer att göra detta inom kort.

Att leva i och med kärlek ger människan en stor frihet och en stor välvilja att delta i livet på ett helt annat sätt.

Att bli äkta, den du verkligen är.

Att få lov att minnas, ALL din kunskap.

Att få lov att använda din stora kunskap till att hjälpa till med just din uppgift.

Tro inte att alla ska göra samma sak. Nej! Vi har alla olika uppgifter att utföra. Vi har alla olika specialiteter.

Vi ska hitta vår specifika uppgift och leva den.

Att leva sin uppgift betyder att du förstår vilken din uppgift är och du förstår hur du är ETT med din uppgift.

Du förstår att du är värd att leva ett liv fyllt av kärlek.



Förstå att kärlek i detta fall gäller den kravlösa kärleken. Du behöver inte prestera för att vara värd att älskas. Du behöver inte bevisa något.

Du behöver bara vara.

Förstå att alla liv ser olika ut. Vi har valt olika sätt att leva. Vissa lever i familjer, har valt att bli föräldrar, andra lever ensamma. Ytterligare några väljer leva med sin kärlek av samma kön.

Allt är som det ska. Och oavsett hur du skrivit in din plan så har du alltid, ALLTID, rätt att få, känna, uppleva kravlös kärlek.

KRAVLÖS kärlek skapar du, tillåter du inom dig själv.

Du accepterar dig själv precis så som du är. Exakt så som just ditt liv ser ut. Med alla utvecklingsmöjligheter du har, alla dina så kallade fel och brister.

Exakt så som du ser ut på utsidan.

Exakt så som du är på insidan.

Hela DU är värd att få lov att känna och uppleva KRAVLÖS KÄRLEK.

HELA DU!

Kärlek innebär att vi låter oss själva, vi tillåter oss, att växa som individer, själar.

Kärlek innebär också att dela med sig av sin kunskap.



Kärlek innebär också att dela livet med någon som du älskar, människa eller djur.

Kärlek är faktiskt kunskap.

Ju mer kunskap och förståelse du har om livet desto mer tolerant blir du.

Din förståelse ökar för olika beteenden och du förstår också att ...

Kärlek innebär att vi sätter gränser.

Kärlek innebär att vi tar hand om oss själva och att vi inte accepterar eller tolererar alla beteenden.

Kärlek innebär att vi kan hjälpa till, när någon ber om hjälp.

Kärlek innebär också att vi frågar om någon vill ha hjälp och vi respekterar svaret vi får.

Kärlek innebär att vi har en kommunikation, vi smyger inte omkring och gör en massa saker för andra människor om de inte har bitt om det.

Med andra ord: vi smyghealar inte! Vi får inte ge någon en behandling, healing, som inte har bitt om det.

Detta är ytterst viktigt att förstå.

Du får aldrig behandla någon som inte vet om det eller som inte har bitt om det.

Varför?



Det är total brist på respekt och är emot människans fria vilja.

Börja alltid med att respektera dig själv, dina behov och dina önskningar.

Du vet säkert hur det känns när någon gjort ett övertramp emot dig.

Så varför ska du göra så mot någon annan?

Varför ska du tillåta dig själv göra övertramp på dig själv?

Lär dig respektera

Lär dig veta vad du behöver

Lär dig sätta dina gränser

När du lärt dig mer om dig själv = Omvärdera och sätt nya gränser när det behövs.

Släpp och förlåt det gamla och förstå att du alltid har gjort så gott du har kunnat med den kunskap och den kärlek, den kraft och ork som du haft!

Förlåt!

Släpp!

Gå vidare!



All utveckling innebär en möjlighet att komma vidare. Alla motstånd och hinder finns till för att lära oss något.

Vad är det du behöver titta på nu?

Vad klingar an i dig?

Vilket är ditt nästa steg?

Med Kärlek och Respekt

//Anubis



# Jag som kanaliserar Anubis

2007 lärde jag mig tekniken Kanalisering. Sedan dess har jag kanaliserat regelbundet. Mina guider och vägledare har varierat genom åren som det gör för alla som kanaliserar.

Guiderna lämnar ofta väldigt privata ord som inte ska förmedlas. Anubis har varit väldigt tydlig med vilka delar av hans kanaliseringar som ska förmedlas vidare.

Texterna kommer jag att förmedla allt eftersom de kommer. Tänk alltid på, när det kommer hälsoråd, använd ditt sunda förnuft.

**Jag hoppas du kan hitta de ledtrådar du behöver i Anubis ord.**

**Varma hälsningar**

**// Rosan**

**Rose-Marie Rosdahl**

Helhetsterapeut och Lärare



Läs mer om Kanalisering på

[www.rosansbalans.se](http://www.rosansbalans.se)

© copyright 2020 av Rose-Marie Rosdahl – alla rättigheter reserverade

